



Léon Detiger | 11ANTS ANTILOPE

TEKST: ARJAN KRUIK, FOTO: ERIK BOSCHMAN

Wat doe je als één van je beste vrienden besluit een eigen merk met exclusieve titanium fietsen met Rohloff-aandrijving te starten? Dan zet je je huidige bike natuurlijk direct te koop en plaats je een bestelling. Althans, dat is wat Léon Detiger uit Schoorl deed. En ondanks dat gezegd wordt dat je zaken en vriendschap gescheiden moet houden, heeft Léon beslist geen spijt van zijn aankoop: "Het is een genot om hierop te mogen rijden. Elke rit is een feest!"

De fiets in kwestie is een ANTIlope van 11ANTS, een nieuw merk dat de Schoorlse bike-freak Roy Stroomer is gestart samen met zijn fietsvrienden Michiel Kuit en Jeroen Oomkens. Als deze laatste naam bekend klinkt; dat kan kloppen. Twee jaar terug stond Oomkens in deze rubriek met een zelfgemaakte titanium *fatbike*. Je kunt dus gerust zeggen, dat de heren weten waar ze het over hebben. En ook de weg kennen in China, waar de frame volgens de specificaties van 11ANTS gemaakt worden. Grappig trouwens, die naam: op elk frame kriebelen elf miertjes over de framebuizen. En elk van de drie modellen heeft de naam van een dier: tarANTula, elephANT en dus ANTIlope, de bike op de foto. De trotse eigenaar ernaast is Léon Detiger (44). Opvallend: Léon is pas op vrij late leeftijd met het bike-virus besmet geraakt: "Ik heb altijd gevoetbald, maar vanwege aanhoudende blessures kon ik het niet meer opbrengen. Toen ik een baan kreeg als leraar op een internationale school op Curaçao was dat een definitief einde van mijn voetbalcarrière. Aangemoedigd door vrienden ben ik toen gaan mountainbiken. Prachtig vond ik het. Na drie maanden trainen reed ik mijn eerste wedstrijd en dat smaakte naar meer. Op een gegeven moment reed ik iedere maand wel een race!"

Na drie jaar Curaçao kreeg Léon een nieuwe aanstelling op een ander exotisch eiland: Borneo. "We woonden in Bintulu, een plaatsje midden in de jungle. Daar ging ik vaak alleen op de bike de jungle in. Slangen die

over de weg heen schieten, rare planten en beesten. Bizar om daar te rijden!"

Na twee jaar tropische hitte komen de Detigers weer naar Nederland. Reden: een nieuwe baan op de Europese School in Bergen. En gaan ze wonen in Schoorl, op vijf minuten van het beroemde parkoers! Maar het kan nog idealer, want zijn ouders wonen in 's-Heerenberg in het Montferland. "Een prachtig parcours daar, er zit echt alles in."

Als je zó verwend wordt met prachtige mtb-routes, dan hoort daar natuurlijk een goede bike bij. Maar welke? Een vriend weet raad: "Toen ik in Schoorl ging wonen, ben ik bevriend geraakt met Roy Stroomer. Roy is een bezeten mountainbiker die al jaren met een Rohloff-naaf rijdt. Telkens als ik m'n cassette of ketting moest vervangen, kreeg ik de tip Rohloff te gaan rijden. Zijn argumenten: weinig onderhoud, geen chainsuck, geen rammelende ketting en niet meer misschakelen. Toen Roy me vertelde, dat hij een eigen fietsmerk ging starten rondom titanium frames en Rohloff-aandrijving was ik om; dit ging het worden!"

Léons enthousiasme is begrijpelijk, als je de fiets ziet. Het frame ziet er superstrak uit, zeker in combinatie met de Rohloff-naaf en de aandrijfriem. En de eenbenige Cannondale Lefty past er perfect bij. Minder in het oog springend, maar bepaald niet onbelangrijk, zijn de wielen. Die worden, hoe kan het ook anders, gemaakt in het eveneens Noord-Hollandse dorpje Noord-Scharwoude, bij de specialisten van Wheel-Tec. "Met NoTubes Arch EX velgen en witte spaken. Ik heb er tubeless Racing Ralphs omgelegd, die zijn perfect voor Schoorl", vindt Léon. Verder is de fiets opgebouwd met onderdelen van Thomson en een remmenset van Magura. Of het een beetje rijdt, die elfmierenfiets? "Ik twijfelde in het begin nog, of die naaf in het achterwiel niet te zwaar zou zijn. Maar al na mijn eerste rondje Schoorl was ik verkocht. Ik ben zelden zo blij ben geweest op een mtb! Elke keer als ik erop zit voelt het als een cadeautje."